

Chuẩn Bị Cho Bài 15

Tại Gia Đình

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Hy vọng và trung thành

Khi dân Giu-đa sống lưu đày, ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã giúp họ nhận thức rằng mặc dù họ tạm thời xa rời Chúa, nhưng Chúa luôn sẵn sàng đón nhận họ trở về. Chúng ta có cùng một mối quan hệ với Chúa và được mời gọi để chia sẻ mối quan hệ ấy với người khác.



Để mưu ích nhiều hơn

Quý vị hãy tìm cơ hội tình nguyện phục vụ lối xóm hay cộng đồng để gia đình có thể tham gia. Hãy kiểm tra qua báo chí hoặc liên lạc với những tổ chức địa phương.

Nhật ký hy vọng

Quý vị hãy bắt đầu làm một cuốn nhật ký trong đó mọi người trong gia đình ghi lại những hy vọng hoặc mong đợi của mình. Hãy thường xuyên coi lại nhật ký. Cùng hoạch định với nhau về những đường lối để giúp cho những hy vọng ấy được thể hiện.

Chúc mừng trở về!

Tưởng tượng có một người trong gia đình đã bỏ nhà ra đi. Quý vị hãy thảo luận xem gia đình phải nói gì và làm gì để khích lệ người ấy trở về với mái ấm gia đình.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Lắng nghe sứ điệp niềm tin và hy vọng qua các bài đọc cũng như bài giảng.

Trong Tuần

Vào cuối tuần, quý vị hãy chia sẻ về gương sáng của những người trong gia đình đã trung thành và nâng đỡ nhau trong tuần, giống như bà Rút trong bài học này.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia sản của chúng ta trong văn chương

T. S. Eliot, trở lại Công giáo năm 1927, là một trong những văn hào nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Sinh tại Hoa-kỳ năm 1888, Eliot đã lừng danh đang khi ông sống tại Anh quốc. Ông là một nhà văn đa năng về thơ, tiểu luận và kịch. Nhiệt tâm của Eliot đối với tôn giáo đã ảnh hưởng lớn tới những tác phẩm của ông. Trong bài thơ nổi tiếng "The Waste Land," Eliot đã sử dụng hình ảnh những bộ xương khô trong sách Ê-dê-ki-en 37:1-14 trong bài học này. Eliot cũng được hâm mộ qua một tuyển tập thi ca đã gợi hứng cho nhạc kịch *Cats* rất quen thuộc. Năm 1948 ông nhận Giải thưởng Nobel về văn chương. Ông qua đời tại Luân-đôn năm 1965.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Thắng vượt sự chán nản

Ta sẽ đặt thân khí của Ta vào trong các người và các người sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các người định cư trên đất của các người. Bây giờ, các người sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Ê-dê-ki-en 37:14



Khi nản lòng, chúng ta chẳng khác gì những bộ xương khô rải rác như trong "thị kiến những bộ xương khô" của ngôn sứ Ê-dê-ki-en trong bài học của các em. Chán nản lôi kéo chúng ta sụp xuống cho nên chúng ta cần phải hướng về Chúa để Người ban cho chúng ta được đầy lạc quan và giúp chúng ta tiến bước. Đôi khi cũng khó mà xin giúp đỡ, nhưng Chúa đầy lòng nhân lành luôn hiện diện để giúp chúng ta. Tình yêu của Chúa lúc nào cũng sẵn sàng. Chúng ta có thể phải sống qua những lúc khó khăn, nhưng chúng ta hãy giữ niềm hy vọng rằng những ngày tươi sáng cũng sẽ tới.